

DÖVAS

församlingsblad



2 • 2013



DÖVPRÄSTERNA

I EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I FINLAND

BORGÅ DISTRIKT: Maria Lindberg Hamngatan 9 00161 Helsingfors Mobiltelfon: 050-3427129 e-postadress: maria.lindberg@evl.fi	ST: MICHELS DISTRIKT: Seppo Laukkanen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli Kirkkokatu 10 (PL 122) 50101 Mikkeli Mobiltelefon: 050-3559819 e-postadress: seppo.laukkanen@evl.fi
HELSINGFORS DISTRIKT: Elina Jokipaltio Bulevarden 16 B (PB 142) 00121 Helsingfors Mobiltelefon: 0400-605129 e-postadress.: elina.jokipaltio@evl.fi	ULEÅBORGS DISTRIKT: Urpo Luukkala Ojakatu 1 90100 Oulu Mobiltelefon: 044-7555554 e-postadress: urpo.luukkala@evl.fi
ÅBO DISTRIKT: Petri Majatie Tavastgatan 13 20500 Åbo Mobiltelefon: 0400-824039. e-postadress: petri.majatie@evl.fi	HELA LANDET / KYRKOSTYRELSEN: Riitta Kuusi Hamngatan 11 (PB 185) 00161 Helsingfors Mobiltelefon: 050-3006353 e-postadress: riitta.kuusi@evl.fi
LAPPO DISTRIKT: Marja Saukkonen Kauppakatu 19 C, 3. krs. 40100 Jyväskylä Mobiltelefon: 0400-241401 e-postadress: marja.saukkonen@evl.fi	DE DÖVAS MISSION: Inkeri Vyyryläinen Västerlånggatan 22 A 20100 Åbo Mobiltelefon: 045-3186377 e-post: inkeri.vyyrylainen@kuurojenlahetys.fi

Pårbild: Hannele Rabb

Dövas församlingsblad /årgång 34

Adress: Hamngatan 9, 00161 Helsingfors

Ansvarig utgivare: Maria Lindberg

Redaktion: Olof Ahlskog, Janne Kankkonen, Maria Lindberg, Hannele Rabb, Eva Sahlström och Rolf Westerlund

Layout och illustrationer: Hannele Rabb

Utgivare: Kyrkans central för det svenska arbetet/diakoni och samhällsansvar

Dövprästens hemsida: <http://www.evl.fi/kcsa/ads/dovarbetet.hmt>

Print: Arkmedia, Vasa

ISSN 0359-0445

Hej, läsare!
Skicka in texter till
nästa nummer före
19.8.

Skön är du jord vår Herre gav

Vi kommer med ett gott budskap till er: ni skall omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande Guden, som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Förr i tiden lät han alla hednafolk gå sina egna vägar, men ändå gav han vittnesbörd om att han finns, genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider, han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje." Apg. 14:15b-17.

Vårens potatisskörd har i år varit ett aktuellt diskussionsämne. Kommer vi att få inhemsk nypotatis till mid-sommaren? Har den långa vintern och de rika vårfloderna förstört eller försenat skörden? Det återstår att se.

Oberoende av om potatisen hinner till festbordet eller inte kan vi vara tacksamma. Vi har många orsaker till att be och tacka Gud. Tacka för den rika natur vi fått. För alla bär, svampar och frukter som var och en av oss har lov att plocka. För all bördig jord. Att vi har rent vatten och frisk luft kan vi inte heller anse vara självklart.

Alla människor har inte det lika bra ställt. Det finns många som måste gå flera timmar bara för att hämta vatten eller som svälter för att det regnat för lite. Hur kan vi hjälpa dem? Vi kan inte blåsa regnmoln söderut. Men vi kan hjälpa till att bygga brunnar! Genom att skänka en slant till välgörenhet kan vi hjälpa dem som bygger brunnar. Vi kan också plantera träd som hindrar att öknen blir större.

"Människan lever inte av bröd allena utan av alla ord som utgår från Herren" visste redan Mose i öknen. Guds ord och löftet om att Kristus är med oss varje dag gäller alla människor. Det gäller lika mycket oss i norr med kalla vintrar med god skörd och i söder med torka och hetta.

Jag önskar er en välsignad midsommar och en skön sommar!

*Maria,
dövprästen*



Johannes Döparen och Jesus

På midsommaren firas Johannes Döparens födelsedag. Vem var Johannes Döparen? Vilket var hans förhållande till Jesus? Enligt Bibeln var Johannes en något egenartad man som gick klädd i kamelhår och åt vildhonung och gräshoppor – en kost som också rekommenderas för oss nutida människor. Johannes åt inte heller helt enligt dåtida meny, utan valde sin mat och klädstil efter sin egen livsstil. Johannes var en slags ökenprofet. Johannes döpte människor för att de skulle få syndernas förlåtelse. Han framhävde ändå alltid att han inte är någon stor döpare. Han kände sig oviktig i jämförelse med Jesus. Han ansåg sig inte ens värdig att vara Jesus tjänare.

Så kom då den dagen då Jesus och Johannes möttes.

Jesus bad om att få bli döpt av Johannes. Johannes blev förvirrad. Det kunde ju inte gå för sig! Det var ju helt omöjligt. Det var ju Johannes som skulle bli döpt av Jesus, inte tvärtom. Men Jesus framhöll att så är fallet; det är han som skall låta döpas av Johannes. Orsaken var att Guds plan på så sätt skulle gå i uppfyllelse. Johannes gick ändå med på Jesu önskemål och döpte honom i Jordan-floden. Därefter skedde något stort. Himlen öppnade sig. Guds ande sänkte sig i form av en duva och Faderns röst förkunnade att Jesus är den utvalde sonen.

Inte var Johannes alltså en så oviktig person sist och slutligen!

Text: Maria Lindberg



*”Naturen nu sig kläder
uti sin sköna högtidsskrud
och av din nåd sig gläder,
du världens skapare och Gud.
Den blomstertid är inne
med lust och mod och hopp,
du fröjdar mänskans sinne
och fyller jorden opp
med mången härlig gåva,
med fågring och behag,
att vi dig högt skall lova
den långa, sköna sommardag.”*

Psalmboken 537, Zacharias Topelius 1868 efter Samuel Ödmann 1795. Bearb.

Dövprästen hälsar



Minns ni den ännu? Skolavslutningen. Där stod ni klädda i finkläningen eller finbyxorna. Ni kramade betyget i handen. En del stolt och glad över ett bra betyg, andra kanske försökte gömma det bakom ryggen. Ni väntade på att skolavslutningen skulle ta slut. Ni ville rusa ut i den långa, härliga sommaren. Åka hem. Kunna leka utan att först ha gjort läxorna. Njuta av solen och värmen.

Hurdant betyg kan vi ge oss själva den här våren? Tja, det kunde vara lite bättre. För tidningens del har det varit en omtumlande vår. Kyrkostyrelsen har skrivit ett kontrakt med Unigrafia, som från och med hösten trycker tidningen. Tidningens utseende kan ändra något, men hur den kommer att se ut i framtiden vet vi först i höst. Glädjande är att Hannele Rabb fortsätter som ombrytare. Vi får alltså se hennes vackra bilder också i fortsättningen.

Nu är det sommar igen. Vintern var så lång att man nästan tvivlade på att den skulle ta slut. Men det gjorde den. Än en gång vann solen och värmen. Än en gång kan vi njuta av alla blommor och dofter. Jag önskar en fin midsommar och en skön sommar!

Maria, dövprästen

...som din dag...

Det här hände för ca 50 år sedan i Tammerfors. Det var en mycket svår tid i mitt liv. En kväll hade en känsla av att jag inte klarar av mitt liv och att jag lika gärna kunde hoppa ned från balkongen. Jag hade inga vänner eller bekanta i Tammerfors, jag var ensam med mina barn.

Till slut kom jag på att man säkert kan ringa till en präst. Det hör väl till deras jobb att hjälpa människor. Jag fick tag på en präst och han kom hem till mig. Det var sent på kvällen, 10 eller 11.

Jag hade ganska nyligen fått ett jobb i Tammerfors. Det största problemet var att elräkningen måste betalas följande dag och jag hade inte tillräckligt med pengar. Det var två veckor kvar till lönedagen.

Prästen stannade till morgonnatten, lyssnade på

mig och lånade mig pengar till elräkningen. Han sa inte så mycket, han mest lyssnade när jag berättade om alla mina svårigheter. Men en sak som han sa kom jag ihåg när han hade gått. Han sa "som din dag så skall din kraft och vara" ur psalmen Blott en dag.

Under de 50 år som gått har det funnits många svåra dagar, men då har jag kommit ihåg "som din dag" och sänt en tanke uppåt om att kanske få krafter att klara dagen. Och jag har klarat de svåra dagarna fast det inte alltid har varit så lätt.

Jag har tyvärr för länge sedan glömt vad prästen hette och jag har inte ens tackat honom för att han hjälpte mig, men jag har ofta tänkt på honom. Blott en dag är fortfarande min favoritpsalm.

Text: Bew



EN SÅNG

skriven av danskan Ingeborg Næstved (döv):

*Giv mig en blomst mens jag lever
och ögat kan fröjdas därved.
Mitt öga ser ej de blomster
du lægger på graven ned.*

Sången blev mycket populär i Danmark och sjöngs mycket.

Det här hittade jag när jag grävde i mina gamla papper. Texten fanns i Tidsskrift för Döva 2/1968.

Bew

Med pappa på World Deaf Championship of Icehockey 2013

Lördag 6.3. var jag på ishockey med min pappa Keijo. Det var vår första gemensamma match. Men det var inte annars heller vilken match som helst.

Det var bronsmatchen i World Deaf Championship of Icehockey 2013. I år spelades mästerskapet i Valtti-hallen i Dickursby, Vanda. Det kändes bra kunna vara med och få ännu ett perspektiv på saker och ting.

Matchen var definitivt precis som vilken ishockeymatch som helst. Lika lång, lika tuff och straffen blev många (på gott och ont). Det spelades musik i ishallen. Nu måste jag skamset erkänna att jag hade varit beredd på att det kunde ha varit en tyst match. Men icke. Och ja, visst dansade jag också. Inte minst av segeryra!

Det enda som skiljde dövas ishockeymatch från hörandes var att då domaren blåste i visselpipan började några lampor vid rinken blinka. Pappas kommentar förgyllde allting. Han var inte det minsta fördomsfull, han konstaterade bara att det nästan var en bättre upplevelse att besöka en match för döva än en för hörande. Matchen var på flera sätt tystare och inga högljudda klagomål på domarna hördes. Det betyder dock inte att sådana inte förekom...

Allt som allt var det en bra upplevelse och jag väntar redan på nästa gång.

Text: Maria Lindberg
Foto: Rolf Westerlund



Maria Lindberg med sin pappa Keijo Lindberg njöt av bronsmatchen i ishockey.



Nästan bättre än en match med hörande spelare, tyckte Keijo.

Programfylld vår för en glad pensionär

Sedan jag på hösten 2012 fick ålderspension har jag fått mera tid för olika hobbyer och aktiviteter också under vardagarna. Samtidigt har jag märkt hur fort tiden går och hur bråttom man verkar att få, det är knappt man hinner med alla arbeten hemma längre. Våren 2013 har bjudit på många spännande program för de teckenspråkiga – bl.a. VM-matcherna i ishockey för döva i Vanda och Döva seniorers kulturdagar i Helsingfors.

FST:s årsmöte och Dövas ishockey-VM

Vårsäsongen inleddes på allvar med Finlandssvenska Teckenspråkigas årsmöte som hölls i Dickursby 23 mars. Sedan fortsatte det med Dövas ishockey-VM i Vanda 30.3–6.4. Jag hade planerat att få se flera matcher, men på grund av influensa blev det bara de avslutande matcherna jag kom till. Men vackert så, det var mycket skojigt att få vara med om att se det finländska laget ta hem bronsmedaljen och likaså att se den avslutande matchen mellan Ryssland och Canada.



Rolf på trädgårdsmässan. Tulpanerna är vita och ljusröda. Foto: Iwe Ekström

Trädgårdsmässa och Esbo domkyrka

I april besökte jag också tillsammans med min syster trädgårdsmässan i Mässcentret i Böle, det har nästan blivit en årlig tradition.

Sedan blev det lite kyrkligt program. Den 28 april besökte jag för första gången Esbo domkyrka. Kyrkan ligger väldigt vackert på en höjd, omgiven av sin

Till vänster: Det finländska laget Deaf Lions. Under till vänster: Fredrik Öller och Toffe Edlund på mycket gott humör. Under till höger: Bronsmedalj med bokstäverna WDIHC och året -13 i lejonets man. Design av Teemu Lipasti.



kyrkogård och en vacker gammal parkmiljö där Esbo å slingrar sig fram, inramad av silverpilar. Det är i den här miljön som bl.a. festivalen Kulturen vid ån har ordnats sedan år 1999. I år hålls den för 15:e gången, torsdag 13 juni kl. 14–20 med massor svenskt program för både barn, ungdomar och vuxna. Bland annat hålls då en simtävling mellan gula plastankor i Esbo å, som kallas AnkRace! Min syster Iwe Ekström har via sitt arbete för Esbobygdens ungdomsförbund jobbat för festivalen sedan starten. En av huvudarrangörerna är också Esbo svenska församling som vi gästade denna gång. De medverkande i den teckenspråkstolkade gudstjänsten var församlingens kyrkoherde Roger Rönneberg, dövprästen Maria Lindberg och tolken Ellen Hoang. Kyrkan är också mycket vacker inuti. Den har många intressanta medeltida målningar på väggarna och i taket. Efter gudstjänsten drack vi kaffe i Sockenstugan, en vacker röd byggnad strax intill kyrkan.

Esbo domkyrka med medeltida målningar på tak och väggar.



Döva seniorers kulturdagar

I maj blev det sedan dags för Döva seniorers kulturdagar, ett evenemang jag nu deltog i för första gången. Det här var 15:e gången som dessa dagar arrangerades och platsen var nu Helsingfors. Här träffade man en mängd gamla bekanta och tiden gick fort när man ville byta några ord med alla. Dagarna inleddes på torsdag 9 maj hos Helsingfors Dövförening i Kronohagen med lunch och kaffe – det bjöds på soppa och plättar med sylt – mums! På eftermiddagens ordnades en utflykt med spårvagn – en härlig gulgrön gammal museispårvagn med bl.a. gardiner för fönstren. Här gällde det att köra med öppna fönster i den välfyllda spårvagnen – så sköttes ju luftkonditioneringen förr.

En rundtur med museispårvagn ingick i kulturdagarnas program.





Museispårvagn med gardiner av tyg. Johan Hedrén längst fram.

en rutt västerut och en österut genom huvudstaden. Färden avslutades vid Finlands Nationalmuseum, där jag nu också gjorde mitt första besök! Tänk att det skall gå 65 år innan man får se ett sådant fint ställe! Vi guidades runt i fyra grupper med guider och tolkar och det gick ganska snabbt undan. Hit borde man komma på nytt och titta sig omkring med mera tid! Museet har också ett väldigt trevlig café, som ligger under marknivå!

På fredag 10 maj började kulturdagarnas program på Alexandersteatern, gamla Operan, i hörnet av Bulevarden och Albertsgatan. Vilken festlig inramning för vårt program med så mycket röd sammet i stolar och draperier och alla förgyllda utsirningar på balkongerna och vackra takmålningar. Här var det också premiär för mig! Men salongen var inte riktigt handikappvänlig. Personer som rörde sig i rullstol måste bli sittande alldeles invid dörrarna eftersom salongen har smala besvärliga trappor längs vardera sidan. Här inleddes kulturfestivalen med invigning,

tal och olika programnummer. Middag blev det på Hotell Marskis restaurang. Det kändes fint att kunna sitta och äta och samtidigt beundra utsikten mot Stockmanns varuhus och Svenska Teatern.

Kvällen avslutades med mässa i Gamla kyrkan, också den en mycket vacker kyrka med fina träsnideri-

Tre damer på kaffepaus. Leila Saisio längst till vänster.



er, vilka jag som gammal snickare gärna lade märke till. Programmet i kyrkan var mycket fint med många olika medverkande och vi avslutade med nattvard på finska och svenska. Medverkande var bl.a. dövpräster-na Elina Jokipaltio och Maria Lindberg. Här i kyrkan träffade jag familjen Aro som för 45 år sedan hade firat bröllop just i den här kyrkan. De berättade att här har också f.d. statsminister Paavo Lipponen gift sig med sin fru. Päivi Lipponen hade varit lärare åt familjen Aros äldre son när han skrev studenten.

Paret Aro vid Gamla kyrkan, där de gifte sig för 45 år sedan.



På lördag 11 maj fortsatte programmet i Alexandersteatern med olika uppvisningar och tävlingsinslag. Man tävlade i flera olika kategorier; fotokonst, hantverk, roliga berättelser, teater och körframträdanden. Alla i publiken kunde före kl. 12 rösta på de programinslag eller de utställda tävlingsarbeten som de tyckte bäst om. Efter lunch med gott kaffe blev det prisutdelningar och högtidlig avslutning. Jag blev mycket glad över det första pris som jag fick i fototävlingen. Jag hade på vårvintern fotograferat formationer av is på en bergsvägg nära min f.d. arbetsplats i Tenala. Jag hade låtit göra ordentliga förstoringar av bilderna och ramat in dem till tavlor.

Nästa gång ordnas Döva seniorers kultur dagar i Seinäjoki år 2015. Före det blir det en annan kulturfestival, nämligen Dövas kultur dagar som riktar sig



En teckenkör uppträdde i kyrkan.

till barn och yngre vuxna och den hålls i Tammerfors på våren 2014. Den festivalen är betydligt större och brukar locka runt 1000 deltagare.

Nu blir det sommarpaus från alla möten och större sammankomster – nu väntar trädgårdslandet och snart börjar gräset växa igen och då blir det dags att ta fram gräsklipparen. Skön sommar till er alla!

önskar Rolf Westerlund & Iwe Ekström

Foto: Rolf Westerlund

Ansa Mielty i vacker folkdräkt.

Foto: Maria Lindberg



Födda

Noel Ilkka Fredrik Hedrén

född. 23.1.2013 i Vanda

döpt 9.3.2013 i Martinristi, Vanda

Föräldrar: Tiina ja Johan Hedrén



Jakobstad kallar...

Det händer något i Jakobstad varje sommar. Redan första sommaren som min son Patrik var döv besökte vår familj dövas sommarställe ute på Hällan. Det fanns många döva barn under skolåldern i trakten och familjerna började träffas inofficiellt. Träffarna hette "Familjeträffen" och de skedde hemma hos någon av familjerna en söndag i månaden. Då barnen växte upp startade vi Österbottens Dövas Ungdomsklubb någon gång i slutet på 1980-talet. Varje sommar träffades döva barn från när och fjärran till ett veckoslutsläger på Solsand. Senare övergick ansvaret för "Familjeläget" till DHBS som tillsammans med Jakobstads Nejdens Dövas förening ordnar ett endagsläger för familjer med döva och hörselskadade barn. Sedan många år tillbaka får detta evenemang ett årligt understöd av Barnfesttanterna i Jakobstad. I år förverkligas detta läger den 13 juli kl. 11-17. (Dövas församlingsblad 1/2013). Sedan Maria Lindberg blev dövpräst har teckenspråkig mässa ordnats på söndagen efter familjeläget. Vi har fått låna församlingens

utrymmen Hällsand, som ligger bara ett stenkast från Solsand. Anmälningar till "Familjeläget" tas emot av Gun-Britt Westerlund på e-post gunbrittwesterlund@yahoo.se eller tel/sms +358 505173740, senast 8.7.2013.

Sommaren 2013 händer det något speciellt i Jakobstad. Samma dag som familjeläget den 13 juli från kl. 17 framåt firar Jakobstads Nejdens Dövförening rf 90-års jubileum. Festligheterna går av stapeln inne i stan på Hotel Jugend (i Jugendsalen) på Skolgatan 11. Dövas förbunds verksamhetsledare Markku Jokinen har lovat hålla festtalet. Också annat program utlovas. Festmiddag serveras för den som beställer sådan i samband med anmälningen till festen. Föreningen bjuder på kaffe och tårta.

Sommaren 2013 händer det något exceptionellt i Jakobstad. Det är nämligen 150 år sedan Dövstumskolan i Pedersöre/Jakobstad grundades. Handen på hjärtat; hur många av er visste att det funnits en skola för döva och dövblinda i Jakobstad och till på köpet

en trespråkig sådan! Så här skriver Anita Hellöre i sin bok om Mäster Frans (2009), på sidan 46: ..."Eleverna ställde upp sig på två rader, den yngsta först, och marscherade norrut på Trädgårdsgatan förbi prästgården Rosenlund, ned mot järnvägsspåret vid Peders.... Barnen och ungdomarna med sina lärare ... gick upp för den smala stigen till det forna skolområdet, ett hundra meter upp för kullen, kallad för Dövstumsbacken. Den första skolan för dövstumma startades här 1861 under fröken Annas [Heikel 1838-1907] och hennes systems ledning och senare också under Lorentz [Eklund 1847-1892]. Efter 26 år flyttades skolan till det nuvarande området i hörnet av Runebergsgatan-Trädgårdsgatan.

Två av husen från Dövstumsbacken monterades ned och flyttades med till den nya skolan och byggdes ihop till ett skolhus med två klassrum, Internatet och vedboden/utedasset byggdes nytt och kompletterade bilden av en skola där eleverna bodde året om ..."

Birgitta Wallvik skriver i sin bok ...ett folk utan land... (1997, 120-126) om Dövskolan i Pedersöre bl.a. så här på sidan 120: "...Som skolans lärare föreslogs Anna Heikel. ... Kejsaren godkände ansökan [om grundandet av en dövskola i Pedersöre] den 17 januari 1863 ..."

Petter Stade (1864-1930) fungerade som föreståndare den längsta tiden ända fram till sin död 1930. Tre år tidigare, 1927, skrevs de sista eleverna in vid skolan. När dessa sex elever gick ut stängdes skolan år 1932 efter 69 års verksamhet.

Söndagen den 14 juli kl. 11.00 kommer uppvaktning att ske vid samtliga nämnda lärares gravar på Pedersöre kyrkogård i Jakobstad. Festligheterna fortsätter med mat (soppa och semla) på Solsand. Kl. 13.00 berättar Birgitta Wallvik om Dövstumskolans verksamhet och kl. 14.00 firar vi teckenspråkig festmässa med dövprästen Maria Lindberg. Efter gudstjänsten berättar Anna-Maria Slotte kort om sin forskning om dövas identitet idag då dövskolan är stängd. Efteråt kaffeservering.

Kom och dela gemenskapen med oss i Jakobstad. Anmäl dig senast 20.6.2013 till Ulla Peltola på sms +358 50 5251255 eller på e-mail ullapeltola@yahoo.se. Anmälan behövs till båda festerna för matens skull. Kostnaderna för festmiddagen på lördag kväll och ev övernattning står envar själva för. Rum kan reserveras på www.visitjugend.fi (märke "döva") senast 10 juni.

Hjärtligt välkomna!

Ulla Peltola, medlem i festkommittén

13.7. DHBS:s familjeträff kl 11-17 på Solsand.
Anmälning till Gun-Britt Westerlund före 8.7.

13.7. Jakobstads Nejdens Dövförenings 90-årsjubileum kl 17 på Hotel Jugend.
Anmälning till Ulla Peltola senast 20.6.

14.7. 150 år sedan Dövstumskolan i Jakobstad grundades. Kl 11 och framåt.
Anmälning till Ulla Peltola senast 20.6.

Påskpyssel i Borgå

Måndag 25.3.2013 samlades många döva till Lundagatans kapell i Borgå. Träffen började med nattvardsgudstjänst. Gunnel Storsjö tecknade några psalmer. Det var roligt att hon ville teckna dem.

Vid kyrkkaffet kunde man pröva på att tova med nål. Diakon Anu Peltomäki visade hur man skall göra. De döva som valde tova var alla väldigt skickliga och resultatet var vackert.

Diakonissan Irina Lemberg berättade om missionärer vid dövskolan i Tanzania.

Tråkigt nog var det vårens sista Borgå dövas församlingkväll. Men den som väntar på något roligt väntar väl aldrig för länge?

Text & foto: Maria Lindberg



Kvällsmässa i Åggelby

På skärtorsdagen, 28.3.2013, ordnades en kvällsmässa på finlandssvenskt teckenspråk i Åggelby gamla kyrka.

Mässan leddes av finlandssvenska dövprästen Maria Lindberg. Dövdiakon Päivi Korhonen från Helsingfors församlingar skötte diakonens uppgifter [att teckna med församlingen, red. anm.] och fungerade som nattvardsassistent.

Åggelby gamla kyrka byggdes år 1905 ursprungligen som bönehus för evangelieföreningen. Den övergick år 1950 i Helsingfors församlingars ägo. Kyrkan fungerade länge som huvudkyrka för Oulunkylän seurakunta, fram tills den nuvarande kyrkan på Djäknevägen blev klar år 1972. Åggelby gamla kyrka fungerar också som huvudkyrka för den svenskpråkiga Petrus församling.

Efter Skärtorsdagsmässan för döva började den



svenska församlingens egen kvällsmässa. Vi förflyttades till närmaste pizzeria för kyrkpizza och kyrk-kaffe.

Text & foto: Päivi Korhonen

Adressförändring / Ny prenumerant

Fyll i och skicka in blanketten om du flyttar eller om du vill få Dövas församlingsblad.

Namn:

Tidigare adress:

Ny adress:

Skicka blanketten till:

KCSA / Sonja Wacklin

PB 185

00161 Helsingfors

eller meddela dina uppgifter till: sonja.wacklin@evl.fi

Vill du veta var du kan gå på teckenspråkig gudstjänst?

Om du vill ha information till din mobiltelefon, e-post eller med vanlig post, fyll i blanketten och skicka den till:

KCSA / Sonja Wacklin, PB 185, 00161 Helsingfors

Skriv ditt namn för hand nederst på sidan. Underskriften är nödvändig, eftersom vi behöver ett skriftligt intyg på att du vill ge uppgifterna och att vi får hålla dem i ett register. KCSA kommer inte att använda ditt namn eller din adress till något annat än att informera dig.

Jag vill ha info om kyrkans verksamhet för teckenspråkiga till min mobiltelefon

e-post

Uppgifterna får sparas i KCSA:s register.

vanliga post

Namn:.....

Adress:.....

Mobiltelefon:.....

E-post:.....

Min egen underskrift:.....

Fototävling!

Ta den snyggaste kyrkbilden!

Bidrag nr 3: Esbo domkyrka Fotograf: Eva Sahlström



Kyrkan har varit min barndoms julkyrka. Jag gick dit tillsammans med släkten och jag tittade på målningarna i taket under gudstjänsten.

Esbo kyrka byggdes under 1400-talet vid ån som var en viktig trafikled. Kyrkans tak är målat under 1500-talet. Det har kalkats under 1800-talet.

Målningarna togs fram under 1930-talet. Då restaureringen av kyrkan började år 1982 placerades Trumfkrucifixet av ek från 1500-talet på sin plats efter att ha varit borta. Den stora orgeln inviges år 2012 och är vacker. Från och med år 2004 heter kyrkan Esbo domkyrka efter att biskopsstiftet grundades.

Domkyrkan är huvudkyrka för Esbo svenska församling.

Text: Eva Sahlström

Tidigare bidrag



*Bidrag nr 1: Ekenäs kyrka
Fotograf: Rolf Westerlund*



*Bidrag nr 2: Lehtimäki kyrka
Fotograf: Janne Kankkonen*

Tävlingen pågår under 2013. Vinnaren väljs i jultidningen. Vinnaren får ett hemligt pris. Delta du också i tävlingen och skicka in ett kyrkfoto! Mejla det till: maria.lindberg@evl.fi eller posta pappersfotot till: Maria Lindberg, Hamngatan 9, 00161 Helsingfors.