



Kyrkostyrelsens cirkulär nr 24/2014

13.10.2014

KYRKANS FRAMTIDSREDOGÖRELSE PUBLICERAD

Kyrkan i ett mångkulturellt samhälle – Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har utkommit.

Den kulturella mångfalden i vårt samhälle ökar. Redogörelsen beskriver centrala trender, skisserar kyrkans relation till ett kulturellt pluralistiskt samhälle och presenterar nödvändiga steg mot framtiden.

Framtidsredogörelsen ska utgöra ett stöd för diskussionen och beslutsfattandet i församlingarna och i kyrkan som helhet. Redogörelsen betonar den lokala diskussionens och det lokala beslutsfattandets betydelse. Finland är ett stort land där situationer och omständigheter kan vara mycket olika. Också mellan två angränsande stadsdelar kan de kulturella skillnaderna vara stora, för att inte tala om skillnaderna mellan olika delar av landet.

Församlingarna uppmanas sätta sig in i redogörelsens innehåll och ordna diskussioner kring dess teman. Redogörelsen kan med fördel behandlas på personalmöten och i förtroendevalda organ, till exempel som underlag för diskussioner av typen aftonskola. Också representanter för församlingens intressentgrupper kan bjudas in till diskussionerna.

Redogörelsen har producerats av en arbetsgrupp tillsatt av Kyrkostyrelsens plenum med biskop Jari Jolkkonen som ordförande. Kyrkostyrelsens plenum har godkänt redogörelsen den 16.9.2014. Kyrkomötet debatterar den under sin novembersession. Framtidsredogörelsen är den andra i sitt slag i evangelisk-lutherska kyrkan. Den föregående redogörelsen *Kyrkan 2020* utkom år 2010.

Kyrkan i ett mångkulturellt samhälle kan beställas i Unigrafias nätbutik (<http://kirjakauppa.unigrafia.fi/>). En pdf-version av redogörelsen kan laddas ner kostnadsfritt på webbplatsen sakasti.evl.fi.

KYRKOSTYRELSEN

Jukka Keskitalo

Pekka Huokuna

ISSN 1797-0334